

Merhaba,

bende sözlerime hepimiz adına sizleri kahramanlarımızın sıcaklığı ile kucaklıyorum. Sevgilerimizi ve saygılarımızı ileterek başlamak istiyorum.

Davetiniz çok değerli birlikteliğimizde öyle; önemi ise tartışılmaz; hayati.

ZİRA emperyalizm ve işbirlikçileri krizleri derinleştirdikçe daha vahşi ve pervasızca saldırıyor. Düzenlerine boyun eğmeyen halkları, ülkeleri, örgütleri; ambargolarla, ajanlarıyla, çeteleriyle kuşatmaya alıyor. İşgallerle, katliamlarla kana, acıya boğuyor. İMF programlarıyla yoksulluğa, açlığa mahkum ediyor.

Tutsakları ise tecrite tabii tutuyor. Teslim alabilmek için giyecekten, yiyeceğe, temiz havadan renkli kaleme her şeyi yasaklayarak, sınırlandırarak nedamet getirmeye zorluyor. Ziyaretten haberleşmeye, savunmadan tedaviye en temel hakları bile gasp ederek şartlı hale getirerek “düşünce değişikliği”.

Türkiye'deki özgür tutsaklar olarak dayatmalara hiç boyun eğmedik.

Her şeyimizi sınırlayanlar düşüncelerimize sınır koyamadılar. Yüreğimizin Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de... Halkını vatanını ve onurunu korumak için direnenlerle, savaşanlarla atmasının önüne geçemediler.

Kurşunlasalar da, diri diri yaksalar da, çivili sopalarla kafamızı, kolumuzu kırsalar da, inadımızı kırmayı balaramadılar. Örgütlü yaşamamıza, direnmemize ve üretmemize engel olamadılar.

Düşüncelerimizi “Zararlı” ilan edenlerin karşısına hep onlara daha sıkı sarılarak çıktık. Düşüncelerimizle yaşamak ve onları yaşatmak için direnme hakkımızı kullandık. Bazen sesimizi göklere saldık. Bazen ellerimizle yumrukladık duvarları, bazen kanımızla suladık tutulduğumuz mekanları. Bazen ölümlerimizle ayağa kaldırdık dünyayı. Bazen aylar yıllar süren açlıkla kurduk barikatımızı. Bazen çıplak bedenlerimizle. Ve gün oldu tereddütsüz meşaleye çevirdik onları... Tecriti böyle yarıdık cüretlerini kararlılıklarını beynimize kazıdığımız, büyüttükleri feda ateşini yüreğimize koyduğumuz, kokularını hiç çıkmamak üzere ciğerimize işlediğimiz, son sözlerini yeminimize eklediğimiz 122 kahramanımızla yendik. Tamamen kaldırılmasını da “güvenlik” denilerek savunmadan tedaviye en temel haklarımızın gaspına ve havalandırmalara takılan kameralarla hayatımızın her anının izlenerek gözlenmesine son verilmesini de onların açtığı yolda yürüyerek ve onlar gibi feda ruhu ile direnerek sağlayacağız.

Bu inanç ve coşkuyla sizleri yürekten selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Hoşçakalın, Sevgilerimizle

Rabbena Hanedar

9 Şubat 2015