

Almanya hapishanelerinden selam ve sevgilerimizi ileterek

MERHABA,

Dünya halklarının baş düşmanları emperyalizm ve işbirlikçilerinin dünya halklarına karşı oluşturdukları cephenin karşısında, halkların cephesini oluşturma çabasını saygıyla selamlıyoruz. Halkların cephesinin oluşturulmasını büyük bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Halklara emperyalizm gerçeğini anlatmak için; emperyalizm gerçeğini unutturmamak için; halkların gerçekte emperyalist politikaların yanında yer alan ya da kendilerini emperyalist politikalara yedekleyen sözde solcu sözde emperyalizme karşı görünen islamcı kesimlerin içinde dinamiklerini boşa harcamaması için... halkların devrim cephesinin inşaa edilmesinin önemi biliyoruz ki, herkesin görebileceği açıktır.

Oysa biliyoruz ki, anti-emperyalist, anti-faşist olmadan ne devrimci ne demokrat, ne de ilerici olmak mümkün değildir. Biliyoruz ki, devrimcilik, ilericilik demokratlık kavramları ancak dünyanın başındaki bu en büyük felaketlere, yani emperyalizme ve faşizme karşı mücadele içinde tanımlanabilir ve öyle de olmuştur.

Kendilerine, halkların gücüne inançları olmayanlar, devrim görevini, hak ve özgürlükler için mücadele görevini emperyalizmin kanatları altında tanımlamaya çalışıyorlar. En adi emperyalist yalanları gerçekmiş gibi pazarlamaya, en bayağı yalanlara kendilerini ve halkları indanırmaya çalışıyorlar. Emperyalizmin, "kimyasal silah tehditi", "terörizm tehditi", "demokratikleştirme", "Arap baharı" gibi yalanlarının arkasına takılmakta sakınca görmüyorlar. Oysa emperyalizm yüzyıldır aynı yalanlarla paylaşım savaşları çıkarıyor aynı yalanlarla ülkeleri işgal ediyor, cuntalar örgütüyor, paylaşım savaşlarında, işgallerde milyonları, onmilyonları katlediyor.

Birinci Paylaşım Savaşı aynı yalanların arkasına saklanılarak çıkarıldı. "Biz yeni pazarlar elde etmek istiyoruz" demeyeceklerdi elbette, paylaşım savaşlarını sözde yüce idealler arkasına saklanarak yürütecek, halkları " vatan savunması" aldatmacasıyla kandıracaklardı, kimi kendine sosyalist diyenler bu yalanların peşine takıldılar. Tarih bu kesimlerin sadece yanlış olduklarını değil, emperyalist paylaşım savaşına verdikleri destekle suç işlediklerini yazdı.

İkinci Paylaşım Savaşında durum farklı değildi. Naziler de sözde kendi ulusları için yüce amaçlar taşıyorlardı. Her iki emperyalist paylaşım savaşı onmilyonlarca insanın yaşamını yoketti.

Latin Amerika'dan, Asya'ya, Afrika'ya gerici faşist diktatörlükleri örgütleyerek, destekleyerek milyonların katledilmesinin sorumlusu yine aynı emperyalist güçler oldular.

Çin'i, Vietnam'ı işgal eden, milyonları katleden, Hiroşima'ya atom bombası atan emperyalizm gerçeği, emperyalizmin kanlı tarihi hızla unutuldu. Emperyalizm geçmişin sosyalist ülkelerinde karşı devrimci hareketler örgütledi, bunlar ya sessizlikle izlendi ya da daha kötüsü desteklendi. Bu sosyalist ülkelerin olumsuzluklarını görmekte sorun yaşamayanlar, emperyalizm gerçeğini görmek istemiyorlardı.

Afganistan, Irak işgal edildi. Afganistan'ın gerici iktidarına, Irak'ın baskıcı küçük burjuva diktatörlüğüne karşı demokrasi savaşı verildiğine inanıldı. Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da iş daha ifrata vardırıılarak emperyalizmin 'Arap Baharı' söylemlerinin peşine takıldı. Suriye'de emperyalizm açıktan ülke dışından getirdiği güçlerle bir işbirlikçiler ordusu oluşturdu, bu Suriye halkının baskıcı Baas iktidarına karşı direnişi diye selamlandı, devrim diye alkışlandı. Ve emperyalizme çağrılar yapılıyor ki, Kobani'de IŞİD'e karşı savaşın... IŞİD'i emperyalizmin örgütlediği, kendi politikaları çerçevesinde kullandığı gerçeği bile aradan zaman bile geçmeden unutulmuştu.

Sözde artık emperyalizm değişmişti. Artık, gerici iktidarlara karşı mücadele etme görevini emperyalizm yerine getiriyor, halkların devrimci mücadelelerini emperyalizm örgütlüyor, hak ve özgürlükler sorunu, demokratik talepler için mücadele sorunu, hepsi emperyalizmin çözümünü bekliyordu. Öyle ya, böylesi bir durumda, devrimcilik de demokratlık da, sosyalistlik de artık gerekli değil, halkların güncel ve tarihsel sorunlarının çözümü, halkların düşmanı emperyalizme havale edildikten sonra devrimcilik, demokratlık, ilerencilik gibi misyonlara neden gerek olsun ki!?

Oysa emperyalizm gerçeği değişmemiştir. Emperyalizmin paylaşım savaşları çıkaran, dünyanın yeraltı, yerüstü zenginliklerini, emek gücünü tüketim gücünü sömüren emperyalizm gerçeği değişmemiştir. Zaten emperyalizmin değiştiğini iddia edenler de bilimsel kanıtlarla neyin değiştiğini tartışmıyorlar bile. Bir değişiklik varsa bu tersine emperyalizmin dünya ölçüsünde yarattığı açlığın devasa boyutlara ulaşması açısından, silahlanmanın geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde büyümesi açısından, artık dünya savaşına bile ihtiyaç olmadan her yıl açlıktan onmilyonların öldürüldüğü bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya bırakması açısından olumsuz yönde bir değişiklikten söz edilebilir. Yani emperyalizm geçmişten daha gerici, daha katliamcı, daha soyguncu, sömürücü, daha büyük bir tehdit olarak halkların karşısındadır. Ekonomik, siyasal, askeri gücü büyüdükçe halkların kanını daha fazla emen bir canavar olarak karşımızda durmaktadır.

Tüm yalan ve demagojilere rağmen, biliyoruz ki, halkların emperyalizme öfkeleri çığ gibi büyümektedir. Dünyanın her yanında emperyalizmin yarattığı sonuçları yaşayan halklar emperyalizm gerçeğini artık bizim sözde sosyalistlerimizden, sözde devrimci-demokratlarımızdan çok daha iyi biliyorlar. Bu büyüyen anti-emperyalist potansiyeli hem örgütlemek ve hem de daha büyütme için emperyalizm karşısında halkların mücadele cephesini örgütlemenin önemini görüyor, bu çabaya tüm güçlerin katılımı için buradan çağrı yapıyoruz.

Bizler, emperyalist ülkelerin hapisanelerindeki devrimci tutsaklar olarak, emperyalizm gereğini mahkemelerde, hapisane koşullarında yaşayarak da görmüş durumdayız. En demokratik faaliyetlerin, bir kanser hastası olarak ölüm sınırında tahliye edilen Güler Zere yoldaşımıza kanser ilacı bulmaya çalışmanın bile "terörist" faaliyet olarak mahkemelerde aleyhimize delil olarak kullanıldığını biliyoruz. Emperyalizm gerçeği budur.

Emperyalizme hizmet eden IŞİDgibi, El Nusra gibi katiller sürüsü Suriye'de emperyalist politikalar çerçevesinde kullanılırken, devrimci ilan edilebilir, silah ve maddi olanaklarla desteklenebilir, Libya'da binlerce insanı katleden çeteler devrimci ilan edilebilir, fakat eğer ülkenizin bağımsızlığını istiyorsanız, demokrasi, sosyalizm istiyorsanız emperyalizme karşı mücadele ediyorsanız, en demokratik talepleriniz dahi "terör" diye tanımlanabilir, yıllarca hapisanelerde tutsak edilebilirsiniz. Bizler bunun canlı örnekleriyiz.

Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de, Afganistan'da yaşananlar, Irak'ta yaşananlar ve bugün Irak'ın içinde bulunduğu durum çok açık göstermektedir ki, emperyalizm ülkelere demokrasi götürmez, böyle bir amaç taşımaz, yapısı gereği bunu başarma gücüne de sahip değildir. Halklara önderlik etme görevi bizlerin görevi ve sorumluluğudur. Bu görevi yerine getirme bilinciyle hareket edileceğine güvenle, çalışmanızı selamlıyor, selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Şadi Naci Özpolat

12 Ocak 2015

JVA Bochum, Krümmede 3, 44791 Bochum, Germany