

Merhaba,

davetiyenizi yeni yıla girerken aldım. İyiyim. Emperyalizme ve oligarşiye karşı halk kurtuluş savaşında yer aldığım için mutluyum.

Hücreyi iki yoldaşım ile paylaşıyorum. Başka da sağımda solumda seslenebileceğim kimse yok. Ama yalnız değilim. Arada duvarlar, kilometreler olsada sizlerle aynı duygularla, aynı heyecanı paylaşıyorum. Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Davetiniz bize yen, yıl armağanı oldu Evet... yeni bir yıla girdik. Tecrit atınnda girdiğim 15. yıl oldu. Toplamda 23 yıllık tutsaklığım var. Bu, yaşamımın %38'ine, devrimci yaşamımın %50'sine tekabül ediyor. Bu hesabı size bu satırları yazarken yaptım. Nasıl geçti bu yıllar, gerçekten bu kadar oldumu, bende şaşım. Çabuk geçmiş yıllar, farkına varmamışım. Ki bu 23 yıllık zaman dilimi içinde 12 Eylül faşist cunta yılları var. Buca var, Ümraniye var, 19-22 Aralık var, F Tipi Tecrit yılları var. Deyim yerindeyse Azrail'le birkaç kez karşı karşıya geldim ve bu karşılaşmalardan kaybeden o oldu. Terside benim kazancım olacaktı.

Her bakımdan kazançlıyım. Bunu neye borçluyum? Tabiki gelecek güzel günlere kavuşmanın güvencesi olan düşüncelere, sağlam bir ideolojik-siyasi hat, çelik disipline sahip bir öndderlik, hakraman şehitlerimizin yoğurduğu bir tarihe, devrimci bir iradeye.... Bu tarihi, tarihimizi seviyorum.

Tecrite karşı mücadelemiz devam ediyor. O bir düşman, bizim düşmanımız. Emperyalizm ve oligarşiyi temsil ediyor, onların adına çalışıyor. Düşüncelerini yok etmeye çalışıyor. Son bir yıl içinde hiç Yürüyüş dergisini vermediler. El koydular. Tecritin diğer saldırılarını fazla yer kaplar diye yazmıyorum. Yürüyüşe konulan ambargo tecritin boyutunu göstermeye yeterlidir.

Aynı dergi Ankara, İzmir, Kocaeli vb. Diğer F Tipi Hapishanelerde bir sakınca oluşturulmuyor, tutsaklara veriliyor, ama ne hikmetse Adana F Tipinin güvenliğine tehlikeye düşürüyormuş. Yani Adana'ya özgür bir durum, özel bir durum. Adana'nın nesi var, diğer şehirlerden farkı nedir? diye sorulduğunda aklımızı Amerika'nın İncirlik üssü geliyor. İncirlik üssü buraya sadece 500 metre uzaklıktadır. İlginçtir yayın yasakları Ankara ABD Büyükelçiliğine yapılan feda eyleminden sonra başlamıştır.

Tecrit koşulları zor ancak bizde ateş çemberinden geçmişiz. Bu ucuz politikalara pabuç bırakacak değiliz. Yayınlarımızdaki düşünceleri onlar için tehlike arz etmesinden onur duyuyoruz. Zira bu savaş ideolojik, siyasi, kültürel, askeri planda bir bütün olarak sürsede en önemli sayacaklarından biri ideolojik mücadeledir. Bu anlamda devrimci irade karşısındaki korkuları onur vericidir. Bu onurun yanında yasakların, baskıların etkisi olmaz. Eninde sonunda biz kazanacağız. Bu inançla sempozyuma katılan tüm delegeleri selamlıyor, başarılar diliyorum

Saygılarımla,
30 Ocak 2015

Haci Demir
Adana F Tipi Hapishanesi